



kleine raak

61ste jaargang

Nr. 7

Maart 2018

Uitgiftedatum:

2/03/2018

Oplage: 135 ex.

Hondenliefhebber!

Kleine Raak sprak met Bert Van Gestel. Fiere vader van 2 sportieve dochters en mede-oprichter van hondenschool de Roedel.



Agenda

10 ma	Teerfeest
17 ma	Toneel Raspoetin
23 ma	Femma-KWB quiz
6 apr	Praatcafé eieren gooien
20 apr	Geuzeproeverij
29 apr	Vogelspotting
4 mei	Praatcafé
5 mei	Femma-KWB uitstap Gent
25 mei	Bezoek tuinbouwschool

Maakt lente gevoel

De Lente doet met snelle treden zijn intrede.
 We mogen met nog een beetje geduld de verwarming sluiten.
 De winterslaap wordt wakker door al die mooie kleuren.
 Onze humeuren worden beter door goudgeel, bloedrood,
 vastenpaars, lichtwit, hemelsblauw en hoopgroen.
 De bloemen zullen bloeien, vogels fluiten, en de koeien loeien.
 Laat ons genieten van elke zonnestraal, dat komen zal!
 Het moment om mijne grote kuis met veel plezier te doen,
 met een lente recept die wonderen doet.

Een vrolijke lach en veel geduld
 Wat kruiden met veel humor
 Portie opgeruimdheid met vreugde
 Veel blijdschap mag er zeker bij
 Een lepel verdraagzaamheid
 Veel goede moed
 Verdeel wat warmte
 Geef even veel licht
 Garneer het met je vrolijkheid
 Maar zeker met een blij gezicht

Lily

Tijd

Om te weten hoe lang een jaar duurt, vraag het aan de student die niet slaagde voor zijn examen.

Om te weten hoe lang een maand duurt, vraag het aan de moeder die een maand te vroeg haar kind kreeg.

Om te weten hoe lang een week duurt, vraag het aan de uitgever van een weekblad.

Om te weten hoe lang een uur duurt, vraag het aan de geliefden die wachten om elkaar weer te zien.

Om te weten hoe lang een minuut duurt, vraag het aan degene die zijn trein, bus of vliegtuig heeft gemist.

Om te weten hoe lang een seconde duurt, vraag het aan degene die iemand is verloren door een ongeval.

Om te weten hoe lang een honderdste seconde duurt, vraag het aan degene die een zilveren medaille won op de Olympische Spelen.

De tijd wacht op niemand. Geniet van de momenten die je hebt en ze zullen van grote waarde zijn. Deel ze met degene die je lief hebt en ze zullen nog waardevoller zijn. Kolet Janssen

Kleine Raak sprak met Bert

Bert, stel je kort even voor.

Ik ben Bert Van Gestel en ben in Asse geboren op 13 januari 1964, eigenlijk als Albert Van Gestel. Sinds ik in Peizegem woon is dat Bert geworden. Ik heb 2 zussen, Lydia is ouder en Carine is jonger. Mijn vader was linotypist (de Linotype is een zetmachine. In één machine zijn de functies van zetten en gieten verenigd. De Linotype werd ontwikkeld in de VS door de Duitse immigrant Ottmar Mergenthaler. De machine werd vanaf 1886 geproduceerd. De Linotype werd vooral gebruikt voor het zetten van tekst voor kranten en tijdschriften, maar ook voor boeken NVDR). Mijn moeder had een tricotwinkel in Asse. Ze is ermee gestopt nadat er eerst een auto, die achtervolgd werd door de politie, in de winkel gereden was en daarna nog eens een vrachtwagen met diepvrieskippen. De cabine stond helemaal in de winkel. Toen had ze er genoeg van. Mijn ouders hebben heel jong de strijd tegen kanker verloren.

Ik heb A3 algemene mechanica gevolgd en daarna behaalde ik in Aalst een A2 automechanica met nadien een specialisatiejaar dieselmotoren en perslucht. En dan werd ik 20 dus... het leger. Ik was enige zoon, dus geen vrijstelling voor mij.

Wat deed je in het leger?

Mijn vader was bij de para's en heeft twee maal in Congo gezeten tijdens zijn legerdienst en is er dan nog eens teruggekeerd tijdens de bevrijding. De keuze was dus eigenlijk snel gemaakt: ik ging bij de para's! Het was een zeer zware opleiding in Marche-Les-Dames. We zijn begonnen in 1984 met 57, slechts 15 hebben 5 maand later hun muts gehaald. Ik ben dan een tiental maanden in Tielen gebleven en daarna verschillende opdrachten gehad: wacht aan de opleidingskazerne in Gent, privébeveiliging bij Wilfried Martens, bewaking bij de geldophaling van Delhaize. We waren toen in volle "Bende van Nijvel" periode hé. We hebben nog steeds een heel hechte band. Een tijd geleden kreeg iemand van onze groep een duikongeval in de Dominicaanse Republiek. Van zodra we het wisten hebben we ons gerief gepakt en wilden vertrekken. Hij heeft ons toen tegengehouden, maar het toont wel dat we allemaal klaarstaan voor elkaar.

En na je legerdienst?

"Dan heb je mij leren kennen hé", komt Veerle (De Baerdemaeker NVDR) tussen. Inderdaad, vrij snel na mijn legerdienst ben ik Veerle tegengekomen. We zijn in 1988 getrouwd, dus augustus dit jaar is dit 30 jaar, dat kom je niet zo veel meer tegen hé. We hebben 2 jaar in Merchtem gewoond en in 1991 hebben we dit huisje gekocht in Peizegem. We hebben het volledig verbouwd. In 1990 is Femke geboren en in 1993 kwam Anke. Het zijn beide heel sportieve dochters. Femke deed aan atletiek, veldlopen, canicross en is later overgeschakeld naar duatlon. Maar van de ene dag op de andere is ze gestopt met sporten, niettegenstaande ze er echt wel een mooie toekomst in had. Femke is verpleegkundige in de psychiatrische afdeling van het Sint-Blasius ziekenhuis in Dendermonde. Ze begint nu ook als thuisverpleegster in bijberoep. Anke was ook sportief, maar zij deed het meer voor het plezier zeg maar. Later leerden we Roger (Van Audenhove NVDR) kennen die toen een club had in Merchtem en ons Anke raakte gebeten door het kickboksen. Het vervolg kennen we allemaal. Ze is nu 24 en heeft al 7 wereldtitels. Alleen jammer dat de erkenning in België uitblijft. Kickboksen is hier geen populaire sport. Anke is afgestuurd als diëtiste in Jette en heeft een jaar de lerarenopleiding gevolgd. Ze geeft nu les in de tuinbouwschool in Peizegem, wiskunde.

En hoe ziet jouw carrière er uit?

Ik ben direct na mijn legerdienst gaan werken, eerst aan de band bij Volkswagen Vorst. Alhoewel ik dat heel snel beu was ben ik er toch 2 jaar gebleven. Daarna heb ik bij De Mars in Peizegem mijn rijbewijs gehaald, niet voor vrachtwagen, maar wel voor bussen en dat zou me later nog goed van pas komen. Ik reed toen vaak met de vrachtwagen naar het buitenland.



We presteerden heel veel uren, op het einde zelfs meer dan 100 per week. Weet je, ik kwam soms in den Tronk binnen, dronk twee pintjes en lag op de toog te slapen. Femke was dan ook geboren en ik zag het niet meer zitten. Ik hoorde toen dat ze bij de firma Ammeraal dringend een techniker zochten. Ik ben mij gaan aanbieden en heb er uiteindelijk 14 jaar gewerkt als vulkaniseerder. (Vulkaniseren is het proces waarbij de polymeren in rubbers met elkaar verknoopt worden tot een netwerk. De industrieel meest toegepaste vulkanisatie maakt gebruik van zwavel in combinatie met versnellers. Charles Goodyear (1800-1860) was de eerste die zwavel gebruikte om de rubberkwaliteit te beïnvloeden. Hij heeft altijd beweerd dat het per toeval was, maar hij had er reeds veel onderzoek naar gedaan. Het woord *vulkaniseren* is uitgevonden door William Brockedon, een co-partner van Thomas Hancock, die een relatie legde met een vulkaan waaruit hete zwaveldampen opstijgen. NVDR). Het was een raar einde bij Ammeraal, ik vroeg 4/5^{de} aan en een week later werd ik ontslagen, een week voor de feestdagen. Dat was echt een domper op de feestvreugde! Ik kon gelukkig snel aan de slag in de gemeente Merchtem als buschauffeur. Later werd ik onderhoudenman in de gemeentescholen. Ik heb al veel leuke herinneringen. In het begin werkte ik bijna alleen in de Plataan en iedereen kende mij daar. Zo was er bijvoorbeeld eens een vaderdag-fietsuitstap. Er was een kindje die geen fiets maar ook geen papa had. Ze zeiden toen tegen mij, allez Bert, zou jij met dat ventje geen dagje op stap willen gaan? Ewel, ik heb het jaren gedaan! En dat kereltje, dat is nu een boom van een vent, maar nog altijd noemt hij mij papa Bert, zalig toch.

Ben jij sportief?

Als kind sportte ik wel graag. Ik zwom -uiteindelijk- wel graag, al ging dat niet vanzelf. Ik had problemen met mijn rug en moest van de kiné gaan zwemmen. Met 2 moesten ze mij op de bus duwen, en even rap was ik er weer af. Ik had echt een heilige schrik van zwemmen. Tot een broeder er zich mee bemoeide en mij in een klein zwembadje heel rustig leerde zwemmen. Sinds dan kreeg jij mij er niet meer uit. Ik haalde zelfs een 3^{de} plaats in het Belgisch kampioenschap! Een kleine anekdote: tijdens een wedstrijd ben ik tijdens het duiken eens mijn zwembroek verloren. Ik stopte om die beter vast te knopen en mijn pa was daar heel boos om. "Niemand ziet dat toch" schreeuwde hij. Nu kan ik geen zwembad meer zien, maar ik zwem wel graag in zee. Ik heb ook nog basketbal gespeeld als kind. Ik deed dat liever dan zwemmen omdat het een teamsport is. Ik ging ook vaak lopen maar op mijn 35^{ste} ben ik beginnen sukkelen met mijn rug waardoor een zware operatie noodzakelijk was. Tien jaar la-

ter waren er problemen met mijn heup en ik heb intussen al een derde nieuwe heup gekregen. Ik beperk me tot wandelen, voornamelijk met de honden.

Honden maken ook een belangrijk deel uit van je leven?

Ja. De basis van "De Roedel" is hier gelegd, in onze tuin. Er was een hondenschool, op de Veilingbaan, maar die moest dicht. We zijn dan hier begonnen. We hadden een hond waar we mee kweekten en die puppy's verkochten we hier in Peizegem. De kopers vroegen ons dan of ze hier niet konden trainen. We kwamen twee maal in de week samen, soms met wel 20 honden! Iedereen mocht iets uit de koelkast nemen en we hadden hier een groot spaarvarken gezet, dat nog uit de Babbelkip kwam, om de drankjes te betalen. We maakten zelfs worstjes en hapjes. Ik maakte zelf de toestellen waar de honden op traiden. Maar het werd te groot en dus onhoudbaar. Ik ben dan samen met Rheinilde Parijs en Gilbert en Fredy De Baerdemaeker in Gent les gaan volgen en hebben een VZW opgericht. We hebben dan de gemeente om een terrein gevraagd, want hier werd het echt te klein. En zo is De Roedel dus ontstaan.

Nog andere hobby's?

Samen met Veerle heb ik nog Spaanse les gevolgd. We wilden als we naar Spanje gingen kunnen communiceren met de mensen daar. Het probleem was dat je elk jaar examens moest afleggen en dat kon ik niet, wou ik niet. Dus we zijn er beide mee gestopt. Ik volg nu een cursus fotografie. Ik heb al 1 module achter de rug. Er zijn er 6 in totaal, enkel over de werking van het toestel. Ik trek graag de natuur in en heb nu steeds mijn fototoestel mee. Ook sportfotografie interesseert mij enorm. Ik heb eens een hele dag foto's getrokken op het sportgala, bij Anke. Verder ben ik ook heel graag bij mijn kleinkinderen, Aaron (2) en Febe (1).

Bert, vul aan voor volgende maand : "De Kleine Raak sprak met ..." en waarom?

Ik zal het een beetje cryptisch omschrijven: er lopen er 2 rond en je houdt ze niet uit elkaar. En eentje heeft een nieuwe hobby waar ik wel eens iets wil over horen.

Volgende maand dus, de Kleine Raak spreekt met ...



RASPOETIN

VAN GUY DIDELEZ REGIE FRANS BROOHTAERTS

zaterdag 17 maart 2018 om 20u

inkom 10 euro -12 jaar 6 euro

reservatie mogelijk
op zondag 4 maart 2018
in ons parochiehuis
van 10.30u tot 12.00u
Daarna op telefoonnummer 052 37 15 57
Of op e-mail a.depotter@telenet.be



Ons
parochiehuis
O.L.V.-Onbevleert
PEIZEGEM

nieuwbaan 69
Peizegem - Merchtem



Praatcafé eieren gooien

Ons Parochiehuis - 6 april om 20u

Tijdens het praatcafé van 6 april tonen we ons van onze sportiefste kant. We wagen ons aan een heuse Vlaamse volkssport - eieren gooien.

Of zijn het paaseieren? Trek alvast jullie zondags kostuum aan en bereid je voor op een spetterend tornooi.

Wat zijn de spelregels?

- 1) Iedereen doet mee
- 2) Excuses tellen niet
- 3) Het dieet wordt minstens met één avond uitgesteld
- 4) De clubkleuren zijn zwart, bruin en wit
- 5) Kinderen zijn welkom (paasvakantie)
- 6) Een chocolade mond betekent uitsluiting!

Lachen verzekerd.



Geuzeproeverij

Vrijdag 20 april om 20u
Ons Parochiehuis Peizegem

Degustatie van authentieke
geuzebieren onder deskundige
begeleiding van Kris van Buggenhout,
voorzitter van de Merchtemse
vereniging Geuzeneuse



Beperkt aantal plaatsen: Maximaal 40 aanwezigen

Voorinschrijving bij: Johan Guns ✉ jguns@telenet.be

Inkom: 10 Euro voor KWB leden en 15 Euro voor niet-leden

Rekeningnummer: KWB Peizegem BE55 7755 9596 0644 met vermelding Geuzeneuze,
uw naam en het aantal personen

Vogelspotting 29 april in Weerde

Op 29 april trekken we er opnieuw op uit om vogels te spotten. Dit jaar pakken we het net iets anders aan. We trekken met z'n allen naar Weerde. In en rond de Weerdse visvijver en de daarrond slingerende Zenne kunnen we naar hartenlust vogels spotten. Afspraak aan Ons Parochiehuis waar we met de wagen vertrekken naar Weerde (Zemst). Het exacte uur wordt medegedeeld in de volgende Kleine Raak. Onze gids is opnieuw Jurgen Sarens die ons zal helpen vogels te spotten en leren te herkennen aan hun zang en verenpatroon. Noteer de datum alvast in jullie agenda.



Femma-KWB daguitstap naar Gent 5 mei

Na enkele geslaagde uitstappen naar onze Zuider- en Noorderburen de vorige jaren zoeken we het dit jaar opnieuw iets dichterbij huis. Gent kennen we uiteraard allemaal maar wat velen misschien niet weten is dat het stadscentrum de laatste 10 jaar een ware metamorfose heeft ondergaan. Het stadscentrum werd volledig autoluw gemaakt, vele historische panden werden gerenoveerd en de Leie speelt opnieuw een prominente rol in het historische stadsbeeld. Tijd om eens een bezoekje te brengen dachten we zo. De werkgroep is op dit ogenblik volop bezig om een leuk en interessant programma in elkaar te knutselen waar jullie in de volgende Kleine Raak meer over te weten komen. Noteer alvast de datum in jullie agenda.



Nog geen zin om mee te gaan? Vreemd, zeer vreemd!



Win deze maand een verrassing.

Breng de letters uit de genummerde vakjes in dezelfde volgorde over naar het trefwoord (vakje met nr. 1 is de eerste letter, ...) en **bezorg het trefwoord vóór vrijdag 30 maart 2018** in de bus bij een bestuurslid, of mail het naar: stefanvandenvenster@scarlet.be. Je kan ook op **onze website** terecht: <http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak>

Vergeet je naam en adres niet te vermelden!

HORIZONTAAL :

- Schilwerktuig in de keuken.
- Gestrand schip – Loopvogel – Vlaktemaat.
- Ouderwets – Smalle verhoging.
- Kippenloop – Duitse rivier – Universiteitsbibliotheek.
- Gebogen priem – Scherp van smaak.
- Kleur van legeruniform – Grof, lomp – Boven.
- Vluchtig – Moreel bedorven – Holte onder de arm.
- Veerslot of magnetische grendel als op kabinet.
- Ierland – Slobkous – Studentenhuis.
- Rector Magnificus – Germanium – Waterdoorlatend – Nummers.
- En andere – Voorzetsel – Baai, staaf.
- Metalen slaginstrument – Bijenhouder.
- Elektrische sportwagen – Digitale muzikopnemer.

VERTICAAL :

- Spion, stille verklikker.
- Grafvaas – Waarschuwe.
- Drinkebroer, zatladder – Bismut – Verhoogde toon.
- Sneeuwlat – Huiskamer – Reeds.
- Vordering – Niet deelbaar – Vulkaan op Sicilië.
- Boosaardige vrouw – Deel van een schip – Landbouwwerktuig.
- In memoriam – Volgeling van Jezus – Loofboom.
- Smal spoorwagentje – Bier uit Leuven.
- Donkergrijs gesteente – Aardgeest – Kadastraal Inkommen.
- Walvisachtig zoogdier – Kleine teug.
- Joods geestelijke – Deel van een plant.
- Muzieknoot – Gulke – Frans departement.
- Zuivelproduct – Kalkmengsel.

Weerbericht Lily

- ♦ Maart is naar Mars, de Romeinse god van de oorlog genoemd.
- ♦ de dagen lengen met 01h46
- ♦ Een droge maart is waarachtig goud waard.
- ♦ Daar is geen maart zo goed of 't sneeuwt op de boer zijn hoed.
- ♦ Danst het lammetje in maart, april vat het bij de staart.
- ♦ Een droge maart en natte april dat is de boeren naar hun wil.
- ♦ Maart koel en nat, veel koren in het vat.
- ♦ Maartse regen brengt geen zegen.
- ♦ Nooit is maart zo goed of hij sneeuwt wel een volle hoed.
- ♦ Sneeuw in maart voor vrucht en druiven nadeel baart.
- ♦ Wat maart niet en wil haalt zich in april.
- ♦ Zoveel nevel in maart zoveel regen na Pasen.
- ♦ Zoveel nevels in maart zoveel onweders in de zomer.
- ♦ Sneeuw en hagel en regen en wind, daarvan is maart een vriend.
- ♦ Zoveel nevels zich in maart vertonen met zoveel onweer zal de zomer komen.

KWB Peizegem bestuur

Julien Robberechts, Brusselmanstraat 80, Buggenhout, 052/34.22.98

julien.robberrechts@telenet.be

Fons De Potter, de Heide 68, Peizegem, 052/37.15.57

a.depotter@telenet.be

Marc Van Herp, Peizegemstraat 28, Peizegem, 052/37.07.54

vanherpmarc@gmail.com

Francois Horio, Middelstraat 74, Peizegem, 052/37.05.15

horiofrancois@skynet.be

Stefan Van de Venster, Lentepark 18, Buggenhout, 052/33.76.05

stefanvandenvenster@scarlet.be

Luc De Dobbeleer, Huibout 41, Peizegem, 052/37.46.60

lucdd1963@gmail.com

Hubert Vrijders, Kouter 102, Peizegem, 052/37.35.16

hubert.vrijders@skynet.be

Gert De Block, Bosdreef 11, Buggenhout, 052/34.15.68

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10

jguns@telenet.be

Ook hard nodig

Beheer ledenbestand

Stefan Van de Venster

Financiën en verzekeringen

Hubert Vrijders

Lokaal, materiaal, T-shirts

François Horio

Website (www.kwbpeizegem.be)

Tijs Van De Venster, Johan Guns

Kleine Raak

Redactie: Johan Guns, Kaat Vanhoucke en Marc Mertens

Distributie: Marc Van Herp

En natuurlijk de vele helpers in de werkgroepen

Badminton op maandag om 20u30 in de sporthal van de tuinbouwschool

Oplossing kruiswoord 26 I

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B	O	M	M	E	T	J	E		L	A	R	F
2	E	M	A	I	L		O	N	T	R	O	E	R
3	S	A	S		B	A	K	E	R		R	E	E
4	L		S	C	E	N	E		A	B	T		Q
5	U	T	A	H		T	R	I		C	A	S	U
6	I	R		A	M	I		N	E	O		P	E
7	T	E	T	R	A		D	E	L		K	I	N
8	H	I	S	T	O	R	I	E	P	R	E	N	T
9	U	N	I	E		A	A	N		A	U		I
10	I		T	R	A	C		S	O	K		T	E
11	S	O	S		L	E	P		L	I	G	A	
12		R	E	S	T		R	A	M		E	L	P
13	B	E	S	L	O	T	E	N		C	O	M	O

Het sleutelwoord van de maand december was:

QUARANTAINE

De prijs wordt door de wijkmeester bezorgd aan Sien Van de Venster.

Proficiat!